

'Af en toe lijk ik wel een pakezel'

Of het nu gaat over een bijzondere beleving of wonderlijke hobby, klein leed of grote vreugde: achter elke voordeur woont iemand met een uniek verhaal. Talis belde aan bij één van haar woningen en sprak met Els Schreijer en Thijs Zeeman. Hun leven: hectisch maar heerlijk. Een nieuw huis, een eigen zaak als goudsmid en het mooiste van alles: de geboorte van hun dochtertje Lisa.

'Af en toe lijk ik wel een pakezel. Dan stommel ik de trap af met Lisa in de Maxi-Cosi, een luiertas, mijn sieradenspullen en een koffer vol gereedschap.'

Het plaatje is illustratief voor het nieuwe leven van Els Schreijer (35) en Thijs Zeeman (30).

Ze kennen elkaar nu tweeënhalve jaar. 'Ik ging met vriendinnen naar Klub Kolonie in het Kolpinghuis. Ik zag hem staan en het was écht liefde op het eerste gezicht', vertelt Els. 'Ik dacht: dat wordt de vader van mijn kinderen.'

'En daarna hebben we dus flink spijkers met koppen geslagen', lacht Thijs. Binnen een paar maanden maakten ze een verre reis naar Indonesië. Even later besloten ze samen te gaan wonen. 'Ik moest weg uit mijn huis in het Willemskwartier omdat dat werd gesloopt. Ik kreeg urgentie en kon dit appartement met uitzicht over de Waal krijgen. Nou ja, dat was een goede reden om meteen maar samen te gaan wonen.'

'Ik had net een nieuwe baan bij een juwelier in de PC Hooftstraat in Amsterdam', vertelt Els. 'Dus dat was wel even spannend: wonen in Nijmegen en werken in Amsterdam, is dat wel te combineren?'

Maar de baan in Amsterdam beviel niet. 'Ik maakte exclusieve en extravagante ontwerpen, bijvoorbeeld een grote ring vol met diamanten en een blauwe saffier. Helemaal over de top. Maar verder draaide alles om keiharde, agressieve verkoop. Dat is niet mijn stijl.' Els besloot daarom – met haar ruime ervaring als goudsmid en bedrijfsleider bij verschillende juweliers – een jaar geleden voor zichzelf te beginnen. 'Gelukkig maar', zegt Thijs. 'Want dat past veel beter bij haar.' Juwelier Els heet haar bedrijf. 'Niet extravagant en duur, maar persoonlijk en minstens zo creatief.' Vlak nadat ze voor zichzelf was begonnen, raakte Els zwanger en vier maanden geleden werd hun dochtertje Lisa geboren.

Het zwangerschapsverlof is inmiddels voorbij. Het smeden van het zilver en goud en bewerken van de edelstenen doet Els voor een groot deel thuis, aan de keukentafel en in haar atelier. 'Dat valt redelijk goed te combineren met een kleintje thuis, al zijn er ook dagen dat de tijd voorbij vliegt zonder dat je ergens

aan toe komt. Hè, is het nu alweer vijf uur?

Dan maar 's avonds verder werken.'

Zowel Els als Thijs werkt fulltime. Een paar dagen in de week gaat Lisa naar de kinderopvang. Els gaat dan naar haar klanten toe. 'Als je bij iemand thuis komt, krijg je een veel beter beeld van die persoon.'

Daarnaast is het veilig. Mensen hoeven niet met hun kostbaarheden over straat.

Ontwerpen is echt mijn passie! Bijvoorbeeld het verwerken van een erfstuk tot een persoonlijk sieraad, bijzondere trouwringen of iets speciaals voor een geboorte of jubileum.'

Els steekt verder veel tijd en energie in het bezoeken van verzorgingshuizen of woongroepen van ouderen. 'Bewoners kunnen dan langskomen met hun sieraden. Ik bekijk ze en vertel wat ik erover weet. Een beetje "Tussen kunst en kitsch" zeg maar. Is het iets van waarde, of is het een prul? Je komt echt hele mooie bijzondere sieraden tegen, zoals een fantastisch bewerkt medaillon vol met kleine steentjes. De mensen hebben vaak geen idee wat ze in handen hebben. We drinken een kopje koffie en aan tafel ontstaan vanzelf de verhalen, sieraden roepen vaak mooie herinneringen op.' Zo nodig voert Els gewenste reparaties en noodzakelijk onderhoud uit. En het is mooi als hier nieuwe opdrachten en nieuwe ontwerpen uit voortkomen.

'De combinatie van alles is op dit moment best hectisch en heavy. Maar het is vooral geweldig leuk om zo met je gezin en werk bezig te zijn.'

Heeft u interesse in het werk van Els Schreijer of wilt u haar uitnodigen?

Kijk dan eens op: www.juwelierels.nl.

Heeft u ook een bijzonder verhaal, een mooie verzameling of een speciale passie? Laat het ons weten, misschien bellen we dan ook bij u aan! Stuur een e-mail naar postbus@talys.nl onder vermelding van 'Mag ik even binnen kijken?' of bel met (024) 352 39 11.